



Tijdens de boekpresentatie waren onder andere geïnterviewde 'oorlogskinderen' aanwezig. FOTO JAN SPOELSTRA

Nieuw boek Rita Knijff: Retour Ameland

In zaal 't Möllenershiem van Zorgcentrum De Stelp in Hollum is het nieuwste boek Retour Ameland van Rita Knijff-Pot gelanceerd.

HOLLUM

De auteur overhandigde het eerste exemplaar aan burgemeester Albert de Hoop van Ameland. Onder de aanwezige geïnterviewden waren vier 'oorlogskinderen'.

Het verhaal Retour Ameland is een mozaïekverhaal met steeds terugkerende personen in de tijd, die begint in WO II tot heden. De titel geeft de verbondenheid met het eiland aan. In december 2011

vertelde Robert aan de auteur Rita Knijff-Pot over zijn verblijf op het eiland Ameland in de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen hij, maar vele kinderen hadden op jonge leeftijd ver van huis weken, maanden of jaren doorgebracht op Ameland tijdens de oorlog, waar ze werden opgevangen door eilandbewoners. Er was geen groter contrast denkbaar dan het verblijf op het eiland in die tijd en de

thuissituatie op het vasteland. Het zou een allesbepalende invloed op hun leven hebben. Het eiland bleef hun hele leven een rol van betekenis spelen, omdat de oorlog op de achtergrond voortdurend aanwezig bleef. Rita Knijff-Pot heeft het verhaal van Robert in een bredere context geplaatst. De geschiedenis van kinderen in oorlogstijd en de jaren die volgden. In alle dorpen op Ame-

land, Hollum en Ballum, Nes en Buren, werden kinderen uit de grote steden van West-Nederland ondergebracht. In het verhaal 'Retour Ameland' speelt Hollum een prominente rol.

Rita Knijff-Pot schreef eerder het boek 'Spaans Meisje op Ameland' over Spaanse vluchtelingen van vlak voor de Tweede Wereldoorlog die uiteindelijk op het Waddeneiland zijn beland.